

BIJLAGE 10 Bijbelverhalen en Heiligenverhalen (startbijeenkomst)

Inleiding

M25 is afgeleid van de Bijbeltekst Mattëus 25. In deze Bijbeltekst leert Jezus ons hoe we met elkaar om moeten gaan. Door middel van M25 gaan jongeren één dag aan de slag en ervaren ze hoe het voelt om iets voor iemand anders te betekenen. Ook leren ze dat de eeuwenoude Bijbeltekst ook tegenwoordig relevant is.

In sommige activiteiten zullen jongeren in aanraking komen met mensen die ze anders niet snel zouden ontmoeten en voor jongeren kan het soms best lastig zijn om daarmee om te gaan. Het is daarom belangrijk om jongeren goed voor te bereiden op de activiteit (startbijeenkomst), maar net zo belangrijk is het om jongeren tijdens en na de activiteit (evaluatie) te laten nadenken over hun eigen positie. Ook daarvoor biedt de Bijbel en de christelijke geschiedenis belangrijke handvaten.

Tijdens een eerste startbijeenkomst is het goed om met jongeren de Bijbeltekst Mattëus 25 te bespreken, zodat zij weten wat het project inhoudt. Wanneer jongeren weten wat M25 inhoudt of jongeren worden voorbereidt op een specifieke activiteit kan er ook gedacht worden aan een tekst die dit onderwerp meer specifiek behandelt.

De keuze voor een tekst kan bepaald worden door het soort activiteit dat je wilt organiseren. Op deze manier bereid je de jongeren voor op de activiteit door middel van een Bijbeltekst. Zo kun je bijvoorbeeld het verhaal van Franciscus van Assisi goed

gebruiken wanneer jongeren ergens gaan helpen waar dieren in het spel zijn. Ook kan de keuze voor een Bijbeltekst bepaald worden door persoonlijke voorkeur van de projectgroep of de persoonlijke omstandigheden van jongeren.

Hieronder worden enkele teksten genoemd die gebruikt kunnen worden tijdens startactiviteiten of evaluatie. Na de opsomming van de teksten, worden er enkele voorbeeldvragen genoemd die aan jongeren gesteld kunnen worden, n.a.v. de verhalen.

Voorbeelden van verhalen uit de Bijbel die gebruikt kunnen worden (ook online te raadplegen via www.willibrordbijbel.nl):

1. Het oordeel van de Mensenzoon: Mattëus 25, 31-40. Dit is de tekst die de basis vormt voor M25.
2. Het vertrek uit Egypte: Exodus 12, 37-41.
(vluchtelingen)
3. Jezus geeft vijfduizend mensen te eten: Marcus 6, 30-44.
(De hongerigen te eten geven, delen)
4. Wie is mijn naaste en Barmhartige Samaritaan: Lucas 10, 25-37.
(De vreemdeling opnemen, hoe ga je met elkaar om?)
5. Wonderen van Jezus:
 - * Jezus geneest een melaatse: Mattëus 8, 1-4.
 - * Jezus geneest de knecht van een Romeins officier (Mattëus 8, 5-13.
 - * De genezing van een verlamde man, Mattëus 9, 1-8.
6. Vergeving, Mattëus 6, 14-15.
7. Verloren zoon – Gelijkenis van een vader met twee zonen: Lucas 15, 11-32. Thema: zondigen, barmhartigheid.

8. Bij Zacheüs: Lucas 19, 1-10. Thema: vergeving, omgaan met anderen.
9. Bespottling en Kruisiging: Marcus 15, 16-20. Thema: lijden, onrecht.
10. Toespraak op de berg, zaligsprekingen: Mattëus 5, 3-10. Thema: leidraad om goed te leven. Heb je alle kwaliteiten nodig? Wat is moeilijk? Waarom? Zie voor meer uitleg over de zaligsprekingen ook de online powerpoint presentatie via: <https://www.kuleuven.be/thomas/page/bijbelfiches-de-zaligsprekingen/>
11. Psalm 142, 1-8. Thema: de gevangene bezoeken.
12. Etc.
13. Etc.

Voorbeelden van Heiligenverhalen die gebruikt kunnen worden:

De verhalen over onderstaande heiligen zijn op het internet, via google, te vinden. Zie ook:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_christelijke_heiligen

1. Don Bosco (1815-1888) – Hij zette zich in voor jongeren. Een activiteit waar aan gedacht kan worden is bijvoorbeeld in inloophuis voor jongeren.
2. Franciscus van Assisi (1182-1226)- Thema's: Armoede, dienstbaarheid, geweldloosheid zonder wapenen, dieren.
3. Isidorus van Madrid (107-1130) – Thema's: boeren, oogst, landbouw, dieren.
4. Rita van Cascia (1380-1457)– Thema's: lijden, zieken.
5. Sint Martinus (316-397) – Thema's: armoede, delen.

6. Zalige Moeder Teresa (1910-1997) – Thema's: armoede, vrede, naastenliefde, zieken. Moeder Teresa wordt in september 2016 heilig verklaard.
7. Nicolaas van Myra (280-342 of 352) – Thema's: armoede, kinderen, dieven, pandjesbazen, maagden en prostituees.
8. Vincentius a Paulo (1581-1660) – Thema's: armoede, ziekte.
9. Etc.
10. Etc.

Vragen die je aan jongeren kunt stellen na het lezen van een verhaal:

Na het lezen van een verhaal, is het goed om hier met jongeren over door te praten. Hieronder zijn enkele vragen opgesomd en deze kun je gebruiken om het gesprek met jongeren op gang te brengen. Je kunt per verhaal een aantal vragen kiezen uit de lijst hieronder, maar natuurlijk ben je ook vrij om zelf gespreksvragen te bedenken.

1. Wat deed de hoofdpersoon in het verhaal?
2. Waarom denk je dat de hoofdpersoon dit heeft gedaan?
3. Denk je dat de hoofdpersoon zich zelf wel eens kwetsbaar heeft gevoeld?
4. Hoe denk je dat de persoon die geholpen wordt zich voelt?
5. Als de hoofdpersoon tegenwoordig had geleefd, zou dit dan nu ook kunnen voorkomen? Zo ja, waar?
6. Wat zou jij doen?
7. Zou je iedereen kunnen helpen? Wat zou moeilijk kunnen zijn?

8. Zou jij kunnen wat de hoofdpersoon in het verhaal deed? Waarom wel/niet?
9. Zitten er grenzen aan het helpen van anderen?
10. Heb je jezelf wel eens kwetsbaar gevoeld? Hoe was dit? Heb je toen hulp gekregen? Zou jij hulp willen krijgen? En hoe moet deze hulp er uitzien? Wie moet/mag deze hulp geven?
11. Hoe gaan mensen tegenwoordig om met de (kwetsbare) groep in het verhaal? Is dat heel anders dan in de periode waarin het verhaal geschreven is?
12. Wat zou jij kunnen betekenen voor anderen?
13. Ken jij mensen in jouw omgeving die wel een steuntje in hun rug zouden kunnen gebruiken?
14. Kun je mensen helpen als jezelf niet zoveel hebt? Wat zou jij tegenwoordig kunnen doen?
15. Zijn er mensen van jouw leeftijd die het moeilijk hebben (ziekte/scheiden ouders/pesten/armoede etc.)? Hoe weet jij dat? Kun je het altijd weten? Kun je iets voor deze jongeren doen?
16. Stel iemand heeft een fout en is daardoor zelf in de problemen geraakt. Zou je deze persoon kunnen helpen? Zitten daar grenzen aan?
17. Vind jij dat mensen een tweede kans verdienen?
18. Wat zou jij een lastige groep vinden om je voor in te zetten? Waarom?
19. Is er tegenwoordig sprake van lijden in de wereld? Wie lijdt er?
20. Is er sprake van onrecht in de wereld? Hoe komt dit?

21. Wie is je naaste? Zou je iedereen helpen? Waarom wel/niet?
22. Vind je het spannend om mensen te ontmoeten die anders in het leven staan dan jij?
23. Als vraag bij Mattëus 25: Zijn de groepen die genoemd worden er tegenwoordig ook nog? Zouden er nog groepen aan toegevoegd kunnen worden?
24. Wanneer ben je arm? Was Jezus arm?
25. Mag je anders zijn dan anderen?
(dorst naar identiteit?)
26. Heb je zelf wel eens iets voor iemand gedaan? Wat heb je gedaan en hoe was dat?
27. Heb jij het wel eens moeilijk gehad en dan ervaren dat God bij jou was? Hoe voelde dit?
28. Welke activiteit komt bij jou op na het lezen van dit verhaal?